

# Nieuwsbrief

## De Oude Bogten februari 2019



**De mest is weer geleverd, er is weer volop bedrijvigheid op de tuinen, de voorraad mest slinkt met de dag. Ook de zaden zijn inmiddels geleverd door Garant en de bestellingen zijn opgehaald door de leden. De aardappels komen nog en in de tussentijd kunnen we gaan (voor)zaaien. Momenteel ziet het weerbericht er gunstig uit maar we zitten natuurlijk nog maar in februari, er kan nog van alles gebeuren.**

Vierkante meter tuinieren voor ouderen met een beperking

Ontmoeting • Best, Nederland • 52 dagen te gaan

€2.010 Opgehaald van €4.000

€2.000 matched door Voor de Ouderen

50% 1 52  
Gefinancierd Supporter dagen te gaan

Doneer nu

## Vierkante meter tuinieren

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over onze plannen om tuinen 46 en 47 beschikbaar te gaan stellen voor mensen voor wie een gewone volkstuin geen optie is, de Krasse Knarren tuin.

Misschien denkt u: "ik zie er weinig activiteit, gaat het eigenlijk wel door?". En inderdaad er is nog niets te zien. Dat wil niet zeggen dat het bestuur er niet heel druk mee bezig is. We hebben gesprekken gevoerd bij de gemeente, bij leveranciers en ons laten informeren over fondsenwerving.

Hierboven ziet u een schermafbeelding van onze actie om geld in te gaan zamelen: we zijn nu officieel van start gegaan met het verzamelen van financiën maar ook van materialen en helpers. Als u op de website:

<https://voordeouderen.nl/nl/projects/vierkante-meter-tuinieren-voor-ouderen-met-een-beperking> kijkt, zult u zien dat er in die korte tijd dat de actie online staat al € 2.010,- is opgehaald! Wilt u ook doneren dan kan dat via bovenstaande website of rechtstreeks op onze rekening die speciaal voor dit project is aangevraagd: **NL74 RABO 0336 3710 55** ten name van **Volkstuinvereniging De Oude Bogten Projecten**.

Bij het houtatelier van Vietalent Best is begonnen met het maken van de bakken, volgende keer misschien wat foto's van de werkzaamheden! En niet geheel onbelangrijk: ook de gemeente steunt ons idee!

Deze week is de technische commissie bij elkaar geweest en ook zij gaan hun schouders onder het project zetten, wat een geweldige club mensen!

## Kantine

Voor het eerst sinds jaren is de kantine ook in de wintermaanden weer open om 10 uur 's morgens, we hebben een warmtekanon en hoeven dus geen kou te lijden. Met dank aan onze vrijwilligers is het er iedere dag gezellig. Een kopje koffie of thee kost 50 cent en als er koffie over is, is het tweede kopje gratis.

De kantine heeft de officiële naam "Ons Onderkomen" maar in de volksmond wordt hij ook wel het Praathuis genoemd. Dus als je om een praatje verlegen zit, kom gezellig koffie drinken. Ook als je even niet van plan bent om op de tuin te werken, ben je er toch lekker uit geweest, tenzij je thuis natuurlijk nog je geraniums moet verzorgen....

Bij uitzonderlijke weersomstandigheden blijft de kantine gesloten, is het glad of ligt er sneeuw, dan komen de vrijwilligers niet.

## Prijslijst verkoop kantine

<b>Zaai- en stekgrond</b>	per zak	<b>€ 3,30</b>
<b>Potgrond</b>	per zak	<b>€ 4,60</b>
<b>Fertiplus 7,5 kg</b>		<b>€ 6,25</b>
<b>Tonkinstokken</b>	per stuk	<b>€ 1,00</b>
	per kg	<b>€ 2,00</b>
<b>Lavameel</b>	per zak 20kg	<b>€ 24,00</b>



**Hart voor de vereniging!?**

Het kan natuurlijk zo zijn dat je ineens goede compost nodig hebt voor je tuin. De kantine is helaas nog niet open of net dicht en je moet echt nu die compost hebben. Dan pak je hem toch gewoon even uit een tuin waar enkele zakken voor het oprapen liggen, toch? Of niet dan? Als dat zo het geval is geweest doe dan even € 13,50 in een envelopje in de brievenbus bij de kantine dan zijn ze ook weer betaald. En misschien had je vorig jaar een schop nodig en heb je die ook 'geleend'. Die heb ik inmiddels zelf al vervangen, ik heb er een gekocht, je weet wel: winkel, portemonnee....Ik had er natuurlijk een uit de kantine mee kunnen nemen want we hebben het een en ander aan gereedschap dat geschonken is door (oud)leden maar dat druist in tegen mijn gevoel van eerlijkheid: ik neem het niet mee omdat ik het kan, er zijn mensen die het misschien harder nodig hebben dan ik.

Iemand is dus zonder toestemming op mijn tuin geweest en heeft daar het een en ander gestolen. En dat maakt mij nou heel eerlijk gezegd pisnijdig, bedankt medetuinier!



## Spitten

Voor velen is het einde van de winter het moment om de tuin eens lekker om te spitten. Voor sommigen een simpel werkje als je de slag te pakken hebt, maar voor velen, en zeker de ouderen een zware opgave waar menigeen tegenop kijkt. We hebben twee adressen waar je terecht kunt om de tuin machinaal te laten spitfrozen:

Antoon Timmermans 06 23135742 en

Frans Snelders 013-5142678 of 06-38787976

## Nieuwe leden

Zoals ieder jaar hebben we in de winter een wisseling van leden. De tuinen die vrij zijn gekomen hebben bijna allemaal weer een nieuw baasje gekregen. Bij deze een oproep aan de nieuwe leden om zichzelf in de volgende nieuwsbrief kort voor te stellen. Stuur maar een berichtje, liefst met een leuke foto, aan [secretaris@oudebogten.nl](mailto:secretaris@oudebogten.nl)

## Activiteiten

Er staat alweer het een en ander op stapel. Wie heeft er zin om te helpen? Geef je op bij Annelies Wikkers via [annewik28@gmail.com](mailto:annewik28@gmail.com)

## Lezing Permacultuur

Afgelopen 2 februari heeft René Braakman zijn passie voor de permacultuur met ons gedeeld. Daar was veel belangstelling voor getuige de opkomst.



Na iets verteld te hebben over zijn achtergrond, werd met een mooie presentatie uitgelegd wat het idee achter permacultuur is en hoe je gebruik kunt maken van alles wat de natuur al in zich heeft. Daarna zijn we ingegaan op wat dat nu betekent voor het tuinieren in je eigen tuin. Heel interessant was ook om te horen wat René in Oeganda ermee gedaan heeft. René, het was heel inspirerend, bedankt! Veel van de aanwezigen gaan ermee aan de slag. Hopelijk kunnen we hier in het najaar een vervolg aan geven en ieders ervaringen samen delen.

## Zweefvliegen

Zweefvliegen zijn een familie van insecten uit de orde vliegen en muggen of tweevleugeligen. Maar daar gaan we het hier nu niet over hebben.

Nee, we gaan het hier hebben over echt vliegen met een zweefvliegtuig, dus zonder motor. Het geval wil dat ik (de voorzitter), naast wroeten in de grond, nog zweefvliegen als hobby heb. Al pratend daarover bleek in de vereniging interesse te zijn om een keer met mij mee te vliegen. Dat kan geregeld worden. Ik denk dan aan een vrijdagmiddag/avond bijvoorbeeld 21 juni waarbij we om 17 uur kunnen beginnen. De kosten zijn €35 en we vliegen vanaf het vliegveld De Peel. Om dat geregeld te krijgen wil ik graag inventariseren wie daar interesse in hebben. Stuur even een berichtje naar [voorzitter@oudebogten.nl](mailto:voorzitter@oudebogten.nl) of bel me op 06-23659110

## Agenda

Voor maart en april hebben we alvast wat dagen geprikt voor activiteiten die eraan zitten te komen, kun je alvast de dagen vrijhouden!

**De gele activiteiten zijn op de Volkstuin, de groene zijn tips voor als je wat tijd over hebt.**

## Maart 2019

ZONDAG	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16 Velt-markt ANDERS Gent Groenmoes Boekel
17 Groenmoes Boekel	18	19	20	21 Opening Keukenhof tot en met 19 mei	22	23 Schoonmaakdag De Oude Bogten
24	25	26	27	28	29	30
31	1	<b>NOTITIES</b>				

## April 2019

ZONDAG	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	1	2	3	4	5	6 Algemene LedenVergadering De Oude Bogten 14.30 uur - 16.00
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 Feestelijke opening Krasse Knarrentuin	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	<b>NOTITIES</b>				